



## ONTDEK DE 9 WONDEREN VAN OUDENBOSCH



In Oudenbosch hangt geschiedenis in de lucht. De immense basiliek, met zijn koepel. Het plein, de beelden... Ze toveren meteen het verre Rome voor ogen.

In het kleine Oudenbosch is groot gedacht en hard gewerkt. Gewerkt én gestreden, voor kerk en paus, voor goed onderwijs en armenzorg.

In Oudenbosch is voor elke bezoeker - jong en oud - iets te beleven. Oorlog en wapengekletter, de ruimte en de rust van een groene kloostertuin, een kerkbezoek, een staalkaart van twee eeuwen bouwkunst. Ontdek het tijdens de wandeling langs de 9 wonderen van Oudenbosch.

Er zijn maar weinig dorpen in Nederland waar zo veel grote geschiedenis samenkomt: van Nederland, Europa en de wereld. Niet alleen in Oudenbosch, maar ook in de omliggende dorpen is er geschiedenis te vinden.



De 9 wonderen van Oudenbosch | **1,5 km**

**Let op:** Ga vanaf knooppunt **16** richting knooppunt **98** tot aan de kop van de Haven. Loop daarna terug naar knooppunt **16** en vervolg de route

